

COLUMN 27 februari 2021 - Columnist: Peter Drijver

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld. Het onzichtbare geweld dat in zo veel kleuren voorkomt. Niet beperkt is tot zand of veen.

Het geweld dat onzichtbaar is voor de ordehandhavers die het publieke domein bewaken. Geweld dat daarom oplettendheid van ons allen vraagt – niet door een ieder argwanend tegemoet te treden, niet door overal iets achter te zoeken maar door hartelijkheid en onbevangenheid te combineren met een beetje oplettendheid: een levenskunst.

Huiselijk geweld kan de onvoorwaardelijke liefdesband van gezinsleden onderling zomaar laten kantelen tot een ongelijke machtsverhouding.

Die onvoorwaardelijke liefde betreft gezinsleden op elkaar ondanks verschil in kennis, ervaring, kracht, sekse of leeftijd.

Maar breekt wanneer er ergens kortsluiting ontstaat in een hoofd – of sprake is van een ingebouwd gebrek dat zich plotseling openbaart. Kortsluiting door frustratie in zijn of haar persoon, zijn of haar maatschappelijk falen.

In onze straten, portieken kan dat zo maar gebeuren en zo maar lange tijd verborgen blijven.

De ongelijke verhouding tussen ouders en kleine kinderen wordt dan achter de voordeur uitvergroot en de ongelijke autoriteit uitvergroot tot een ongelijke macht. Waarbij de kinderen natuurlijk de grote verliezers zijn.

De ongelijke verhouding tussen partners wordt dan achter de slaapkamerdeur uitvergroot tot misbruik waarbij het zelfrespect van het slachtoffer wordt gekrenkt. Vaak ter meerdere glorie van een dader die daarmee zijn eigenwaarde tenminste in zijn huis meent te kunnen opkrikken.

De ongelijke verhouding tussen sterke twintigers en hun bejaarde ouders waarbij de ouderen achter hun voordeur een verantwoordelijkheid toegeschoven krijgen dat ze hun volwassen kinderen nodeloos moeten blijven steunen. Met geld of met vergoelijkende alibi's.

Achter de deuren die het publieke van het private domein scheiden worden problemen doorgaans goed opgelost. Doorgaans.

Het is leren te zien wat empathie oplevert, het is geven en nemen, compromissen en afzien van egoïsme die daar onderdeel van zijn.

Met als beloning het warme bad krijgen van geborgenheid, vertrouwdheid en intimiteit, voorwaarde voor een gelukkige jeugd.. een thuis.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op onze site en Facebook

Van 18.00 – 20.00 te zien op Den Haag TV

Escampjournaal, elke zondagavond om 19.00 op Den Haag TV

(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)

Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6

'Thuis' is daarbij een kernbegrip. Wel eens een insluiper gehad? Je persoonlijke spullen op de grond uitgestald gevonden?

'Thuis' veronderstelt een betrouwbare basis – in je straat, je portiek en met je gezinsleden. En die basis is er alleen wanneer hartelijkheid en onbevangenheid gecombineerd worden met een beetje oplettendheid.

Zaterdag Live, elke zaterdag live van 11.00 – 13.00 uur op onze site en Facebook
Van 18.00 – 20.00 te zien op Den Haag TV
Escampjournaal, elke zondagavond om 19.00 op Den Haag TV
(kanalen van de diverse providers te vinden op www.rtvdiscus.nl)

Studio: De Dreef 247 - Den Haag
Tel: 070 - 380 44 01 - 06 - 508 62 26 6